

Botanische kunst

Een verftechniek waarbij je zelfgekozen bladeren op papier of canvas afdrukt

We maken botanische kunst! We gaan op zoek naar mooie bladeren, waar we vervolgens mee aan de slag gaan. Je zult versteld staan van het resultaat!

Duur	: 30 minuten
Vorbereidingstijd	: 15 minuten
Ontwikkelingsgebied	: Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling
Doelgroep	: 8-12 jaar
Soort activiteit	: Creatief
Groepsgrootte	: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen, Groep meer dan 10 kinderen



Wat heb je nodig?

- verf in kleur naar keuze
- doeken van canvas of stevig vel papier
- spuitbus verf kleur naar keuze
- bladeren
- kwasten
- krantenpapier om af te dekken

Wat gaan we doen?

Eerst moeten we op zoek naar mooie bladeren. Heb je zelf al mooie bladeren gezien dan is het handig dat je ze vast plat maakt en ze wat laat drogen tussen een dikke stapel boeken. Vervolgens gaan we aan de slag met de verf techniek. Eerst gewone verf en dan verf uit een spuitbus. Je zult versteld staan van het resultaat!

De eerste stap: de natuur in!

Ga de natuur in en zoek mooie bladeren die in vorm variëren. Om de bladeren goed op papier te krijgen is het verstandig om ze eerst mooi plat te drukken tussen wat krantenpapier en een dikke stapel boeken of andere zwaar materiaal.

De tweede stap: het maken van botanische kunst!

- Knijp je verf op een schoteltje, start met het volledig bedekken van je stuk papier of canvas. Laat dit vervolgens drogen
- Leg nu de bloem, blad of plant die je over wilt spuiten midden op het schilderij. Gebruik eventueel wat dubbelzijdig tape. Druk dit niet te stevig aan want je moet het wel weer kunnen verwijderen.
- Spray je gehele doek, met de bladeren of bloemen er op. Richt de verf vanaf een afstand van links naar rechts over de vorm en probeer zo gelijkmatig mogelijk te spuiten.



- Haal nu de bladeren of bloemen voorzichtig van het doek en laat het drogen.

